

# Digitale dominee met een voorliefde voor publiciteit

*Internetgelovige Maurice de Hond houdt vast aan zijn eigen waarheden*

Door de winstcijfers van internetbedrijf Newconomy neerwaarts bij te stellen, rekent de raad van commissarissen vandaag hard af met Maurice de Hond. Een vroegtijdig einde dreigt voor het meest ambitieuze project in zijn carrière. Over een internetgelovige die maar moeilijk kan accepteren dat de droom voorbij is. „De waarheid van Maurice is zijn waarheid.”



---

# Curriculum Vitae

Maurice de Hond werd geboren op 8 oktober 1947 in Amsterdam.

- 1965 HBS-B, Amsterdam.
  - 1971 Doctoraal examen Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.
  - 1971 - 1973 Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam.
  - 1973 - 1975 Projectleider Inter/View.
  - 1975 - 1980 Directeur Cebeon.
  - 1976 - 1986 Medewerker verkiezingen voor radioprogramma *In de Rooie Haan*.
  - 1979 - 1981 Scheidsrechter betaald voetbal.
  - 1980 - 1984 Directeur Bureau voor Marktonderzoek Inter/View.
  - 1984 - 1988 Adviseur hoofddirectie Vendex International.
  - 1985 - 1986 Interim-manager bij Graydon.
  - 1987 - 1989 President Vendex Headstart (New York).
  - 1989 - 1991 Adviseur diverse bedrijven.
  - 1991 - 1995 ITT Gouden Gids.
  - 1995 - 1998 Stafdirecteur IT en Nieuwe Media bij uitgever Wegener.
  - Vanaf 1998 oprichter en directeur van internet participatiemaatschappij Icom, later Newconomy.
-



tegenover elkaar.

Met het conflict dreigt een vroegtijdig einde voor het meest ambitieuze project in de lange carrière van een sociaal geograaf in het bedrijfsleven. Een cijferfreak die tegenstanders typeren als „goudeerlijk”. Maar ook een digitale dominee die zelfs zijn vrienden af en toe vermoeit. Peter Maronier is ondernemer in het netwerk van Newconomy en kent De Hond tien jaar: „Soms moet je hem even van de wolk afpakken en met zijn voeten op de grond zetten.” Liesbeth Hop is De Hond's vriendin en bestuursvoorzitter van ProActive (een bedrijf van Newconomy): „Mag ik je een knal geven, vraag ik hem wel eens. Dat hoofd staat nooit stil.”

Behalve van woorden houdt De Hond ook van cijfers, maar wiskunde studeren vindt hij te saai. Interessant wordt het pas als hij de getallen kan ver-

zich aandienden, bleef De Hond te lang geloven in zijn eigen voorspellingen.

Wie stellig de toekomst voorspelt kan hard worden afgestraft, zo had hij ook al eerder ervaren. In 1986 bijvoorbeeld toen hij ten onrechte voorspelde dat CDA en VVD hun meerderheid in het parlement zouden kwijtraken. Of eind 1999, toen hij in verband met mogelijke computerstoringen door de millenniumwisseling pleitte voor het hamsteren van kaarsen, water en brandhout. Toen 2000 rimpelloos aanbrak, stond De Hond in zijn hemd. Op dergelijke kritiek reageert hij verongelijkt. Hamsteren kan toch nooit kwaad, zo reageerde hij achteraf.

**M**aurice de Hond typeert zichzelf en zijn ouders als overlevers. „Overleven”, zei hij vorig jaar in een interview met deze krant, „dat is

talen in een visie of in concrete voorspellingen. Nog steeds houdt hij in een spreadsheet de resultaten bij van Yahoo, Amazon.com en andere Amerikaanse bedrijven. „Loodsvisjes van internet”, noemt hij ze.

De notoir grillige financiële markt is gevaarlijk jachtterrein voor een profeet. Maar De Hond was nooit bang om zijn nek uit te steken. Soms pakte dat goed uit. Zo onderkende hij al vroeg het belang van internet en nam deel in bedrijven waarvan er een paar zijn ondergebracht in het huidige Newconomy. Tegen de huidige koers van de participatiemaatschappij zijn de investeringen nog steeds zeer lukratief. Ze leverden hem onlangs een vermelding op als nummer 302 in ranglijst van rijkste Nederlanders van het maandblad Quote, goed voor 110 miljoen gulden. Maar toen de eerste tekenen van verval van de internetmarkt

willen, kunnen. En dat zit in je DNA”. Zijn ouders overleefden het concentratiekamp: „Mijn moeder zat in het experimenteerblok van Mengele. Een arts die ook gevangene was moest haar onvruchtbaar maken. Toen de operatie voorbij was zei hij tegen haar: ik heb het zo gedaan dat het te herstellen valt. Als je hier uit komt moet je naar een gynaecoloog gaan. Dat heeft ze gedaan en toen heeft ze één kind gekregen, in 1947, en dat ben ik.”

De Hond had vaak ideeën en wilde ze ook zelf uitvoeren. Zijn vriend Maronier herinnert zich dat hij hem bij de Gouden Gids tien jaar geleden liet zien hoe je via de pc tekstberichten kon uitwisselen met andere computergebruikers: „Je kon iemand net zo goed bellen. Maar Maurice zei: *dit is geweldig*. Hij zag een databank voor zich waarin je adressen en restaurantgegevens snel zou kunnen

strafschop in een wedstrijd van zijn broertje, enkele weken geleden. „Dan kan hij behoorlijk uit zijn slof schieten.”

„Voor keeper ben ik eigenlijk te klein”, vertrouwde De Hond *Het Parool* toe, maar hij beleefde een verdienstelijke carrière als scheidsrechter. Oudcollega Frans Derks herinnert zich een „rechtlijnige” arbiter. „Hij was zeker geen publieksfluitser. Had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.” Derks spreekt ook van ‘dogmatiek à la De Hond’. „Hij kon moeilijk een fout toegeven.” Een hooggeplaatste vriend bij Wegener signaleert een aanverwante karaktertrek in het zakenleven: „De waarheid van Maurice is zijn waarheid. Hij houdt lang vast aan zijn eigen conclusies.”